

SULF/Umeås Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen för SULF/Umeå avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022 (22-02-10—23-02-08).

I början av det gångna verksamhetsåret påverkades arbetet av Coronapandemin men har senare återgått mer till en verksamhet utan restriktioner. SULF/Umeå har anpassat sin verksamhet med god hjälp av förbundet. Samtliga seminarier, styrelsemöten och andra aktiviteter har under året ordnats både via digitala plattformar och fysiska möten och ibland har hybridlösningar använts. Dessa olika arbetssätt har lett till ökad tillgänglighet för våra medlemmar och större möjligheter för SULF/Umeå att nå ut till medlemmarna.

SULF/Umeå har under verksamhetsåret bjudit in till flera intressanta seminarier/föreläsningar som har lockat många medlemmar.

SULF/Umeå har fortsatt sitt arbete med att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för våra medlemmar genom att verka via Saco-S-rådet. Efter Coronapandemin har arbetsätten ute på institutionerna återgått mer till fysisk närvaro. Detta tillsammans med ett nytt arbetstidsavtal för teknisk- och administrativ personal har lett till diskussioner om den fysiska närvaron. Frågan har tagits upp på regelbundna möten med universitetsledningen och Saco-S-rådets ordförande. SULF/Umeå har genom Saco-S fått god information om läget och det har gett möjligheter till påverkan.

En fråga som SULF/Umeå och professorsföreningen har varit engagerat i under året är lärarnas upphovsrätt och särskilt rätten till sina forskningsdata. Detta är ett pågående arbete som vi kommer att fortsätta att fokusera på. Frågan har även lyfts nationellt.

SULF/Umeå driver SULF:s politik lokalt genom att initiera diskussion och debatt kring viktiga frågor med Saco-S rådet och andra parter.

Medlemsmöten och aktiviteter

Den 10 februari 2022 hölls SULF/Umeås årsmöte. I direkt anslutning till årsmötet hölls även ett konstituerande möte för den nya styrelsen.

Den 15 mars höll SULF:s chefsförhandlare Robert Andersson ett välbesökt seminarium för doktorander.

Den 6 april talade SULF:s samhällspolitiska chef Karin Åmossa om karriär för forskarutbildade. Seminariet hade över 30 deltagare.

Den 13 april bjöd SULF/Umeå in till det populära seminariet Working in Sweden som var öppet för alla intresserade. Det var SULF:s chefsförhandlare Robert Andersson som höll i seminariet.

Den 5 maj höll SULF:s ombudsman Anna Ekenberg ett pensionsseminarium med många intresserade deltagare.

Den 1 juni i anslutning till SULF/Umeås delförening Professorsföreningen i Umeås årsmöte bjöds SULF-medlemmarna in till en omvärldsanalys med länsrådet Lars Lustig.

Den 6 oktober arrangerades SULF-dagen vid Umeå universitet. För första gången på länge hade SULF/Umeå aktiviteter på plats på universitetet. Under lunchtid fanns SULF-aktiva personer i lunchrestaurangen Universum där det gav tillfälle för medlemmarna att träffa aktiva SULF:are samt ett bokbord med diverse

skrifter. På eftermiddagen hade professor emeritus Lars Jacobsson bjudits in att tala om forskningsetik med anledning av hans medverkan på DN-debatt i ämnet.

Den 1 december arrangerade Professorsföreningen i Umeå i samverkan med SULF/Umeå ett seminarium med titeln "Paradigmskifte i svensk politik eller bara en ny regering?" Talare var Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet.

SULF/Umeå har under året medverkat vid lunchmöten med Saco-S-rådets arbetsplatsombud: 2 mars, 6 april, 20 maj, 6 september, 14 oktober, 14 november och den 12 december. Under dessa träffar har vi informerat om och diskuterat följande frågor som rör SULF/Umeå: SULF:s ställningstagande i aktuella frågor som t.ex. nya LAS-regler, upphovsrätt, besvarade remisser, tjänsteköp, och adjungerade lärare samt vikten av medlemsrekrytering.

SULF:s kontaktombudsman Karin Thorasdotter har även under det gångna året haft kontakt med SULF/Umeå vid ett flertal tillfällen.

Medlemsrekrytering

Rekryteringen av nya medlemmar har varit en viktig fråga för SULF/Umeå under verksamhetsåret och har diskuterats vid ett flertal tillfällen i styrelsen. Medlemsantalet var 1283 i slutet av 2022 vilket är en liten ökning jämfört med föregående år.

Under året har SULF arrangerat fem seminarier som varit öppna för alla anställda vid Umeå universitet. SULF/Umeå har vid dessa seminarier informerat om SULF och erbjudit medlemskap. Inför seminarierna har inbjudan gått ut till vissa grupper av anställda per e-post. Frågan om rekrytering finns alltid med när SULF/Umeå deltar i olika arrangemang.

I samband med nyanställningar erbjuds oorganiserade medlemskap i SULF genom utskick. Under vårterminen erbjöd Umeå universitet ett introduktionsprogram för nyanställda. Saco-S har via Charlott Nyman, medverkat i introduktionsprogrammet. Den 13 juni var informationen på svenska och 14 juni på engelska. Under 2021 utvecklade arbetsgivaren en filmserie riktad till nyanställda som de fackliga organisationerna medverkar i. I dessa filmer informeras det om det fackliga arbetet vid Umeå universitet och de finns tillgängliga på universitetets intranät.

Styrelsearbete

Styrelsen har under perioden haft följande sammansättning:

<i>Ordinarie ledamöter</i>	<i>Suppleanter</i>
Per Lundgren, ordförande	Peter Franck, sekreterare
Inger Ekman, vice ordförande	Berit Bergström
Ingmarie Mellenius	Anna Gustafsson
Johan Holm	Mikael Wiberg
Håkan Lindkvist	
Carina Keskitalo	
Majid Ebrahimi	

I valberedningen har Charlott Nyman, Johan Eliasson och Carl-Magnus Häggström arbetat.

Under perioden hölls tio styrelsesammanträden, alla möten hölls tillsammans med Saco-S-rådets styrelse: 24 februari, 23 mars, 12 april, 12 maj, 13 juni, 31 augusti, 30 september, 1 oktober, 8 november, 16 december 2022 och 19 januari 2023. Den 13 juni bjöds förtroendevalda i SULF/Umeå och Saco-S-rådet samt de som arbetar på facklig tid för Saco-S-rådet på lunch som tack för gott arbete. Lättare luncher har bjudits vid lunchmöten.

SULF/Umeås representanter i Saco-S-rådet har inbjudits till Saco-S-rådets årsmöte den 24 maj samt till Saco-S-rådets rådsmöte den 1 december.

Följande SULF-medlemmar har under perioden arbetat på facklig förtroendemannatid för Saco-S-rådet: Johan Pålsson, Berit Bergström, Peter Franck, Christina Boström, Timo Hellström, Håkan Lindkvist, Ingmarie Mellenius, Charlott Nyman, Johan Holm, Per Lundgren, Carl-Magnus Häggström och Carina Keskitalo.

Under kongressperioden 2021–2024 representeras SULF/Umeå i förbundsstyrelsen av Håkan Lindkvist, 1:e vice ordförande tillika ordförande i SULF:s förhandlingsdelegation, samt Mikael Wiberg, ledamot. Inger Ekman är ledamot av SULF:s valberedning.

SULF/Umeå har ett lokalt samarbete med Folksam. I den gemensamma försäkringskommittén har Charlott Nyman och Berit Bergström arbetat.

Utbildningar och konferenser

Under året har fackliga förtroendevalda deltagit i följande kurser och konferenser:

Vid SULF:s förbundsråd i Malmö 21–22 september representerades SULF/Umeå av Berit Bergström och Per Lundgren som också fick tillfälle att berätta om hur vi arbetar med medlemskontakter och i övrigt organiserar det fackliga arbetet i samarbete med Saco-S rådet.

Berit Bergström, Peter Franck och Per Lundgren har under året deltagit i SULF:s nätverksträffar för lärosäten med konstnärliga utbildningar.

Utöver detta har representanter deltagit i samtliga SULF:s nätverksträffar för förtroendevalda.

SULF har under verksamhetsåret arrangerat seminarier på olika teman som representanter från SULF/Umeå har varit med på.

- 2/3 Om migrationslagstiftningen
- 8/3 Jämställdhet
- 23/3 Lärarundantaget
- 13/4 Sveriges Ingenjörers seminarium om facken och sjukförsäkringar
- 11/5 Upphovsrätt
- 29/9 Avtalskonferens
- 11/10 Temakurs om förändringar i LAS
- 13/10 Vad gäller egentligen kring tidsbegränsade anställningar?

Internt arbete

Varje måndag träffats förtroendevalda som arbetar på facklig tid för planerings- och informationsmöten. Vid dessa tillfällen diskuteras även aktuella SULF-frågor.

Den 23–24 augusti 2022 och 12–13 januari 2023 genomfördes planeringsdagar för förtroendevalda som arbetar på facklig tid, där respektive termins verksamhet planerades.

Tillsammans med Saco-S har fördjupningar inom vissa områden gjorts vid s.k. strategidagar. Exempel på ämnen som har tagits upp: Lön, samverkan, trakasserier och kränkande särbehandling

Medlemsinformation

Under året har, förutom inbjudan till seminarier skickats ut information till SULF/Umeås medlemmar med e-post. Informationen har handlat om RALS, SULF-dagen, SULF/Umeås årsmöte, SDF-information, inbjudan till SDF:s kontaktdag, upphovsrätt, mertid och övertid under Coronapandemin och om Umeå universitets hantering av sexuella trakasserier.

Påverkan och opinionsbildning

SULF/Umeå har deltagit i arbetsgrupper i olika frågor relevanta för våra medlemmar. Ett omfattande arbete har lagts på att besvara interna remisser för att påverka Umeå universitets inriktning i en rad frågor.

Likabehandlings- och jämställdhetsarbete

SULF/Umeå har arbetat för ett jämställt universitet och för att synliggöra skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsvillkor. SULF/Umeå verkar för att jämställdhets- och likavillkorsperspektiv ska genomsyra all verksamhet, såväl vår interna verksamhet som universitetets.

Arbetsmiljö och arbetstid

Arbetsmiljön för våra medlemmar är en av de viktigaste frågor som SULF/Umeå arbetar med. Arbetsmiljöfrågor diskuteras ofta i SULF/Umeås styrelse och vi verkar i vårt arbete för en god arbetsmiljö. Vid förhandling av lokala arbetstidsavtal tar Saco-S-rådet hjälp av SULF som bistår med erfarenhet och kompetens på området.

Professorsföreningen i Umeås årsverksamhet

SULF/Umeås delförening Professorsföreningen i Umeås verksamhet redovisas i bilaga 1.

SULF/Umeå och SULF:s doktorandförening, SDF

SULF/Umeå har under året haft flera kontakter med SULF:s doktorandförening som vi hoppas kunna bygga vidare på. SULF/Umeå representerades på SDF:s årsmöte 4 maj och kontaktdag den 9 november av Erik Steinvall. Till styrelsemötet den 30 september bjöds Bekzat Musrepova för att berätta om SDF:s verksamhet.

SULF/Umeås styrelse

Bilaga 1.

Professorsföreningen i Umeås årsverksamhet

Professorsföreningen i Umeå är Sveriges äldsta nu fungerande fackliga professorsförening (så vitt vi vet). Den fungerar idag som en delförening till SULF/Umeå, under SULF:s nya delföreningsstadga, vilket gör att alla professorer inom SULF/Umeå ingår som medlemmar. Föreningen fungerar främst som en professionsförening med fokus på forskningens förutsättningar, och samarbetar med den fristående emeritiprofessorsförening som också existerar vid Umeå universitet.

Under året har Professorsföreningen i Umeå upprätthållit sedvanlig styrelseverksamhet med både digitala och fysiska styrelsemöten samt årsmöte under perioden. Årsmötet hölls den 1 juni 2022 med inbjuden talare länsråd Lars Lustig som diskuterade "Utvecklingen i länet och länsstyrelsens roll". Till årsmötesseseminarier inbjöds SACO-anslutna vid universitetet. En separat inbjudan skickades också till SULF-anslutna professorer samt emeritiföreningens medlemmar att delta i årsmöte, seminarium och samkväm.

Vid årsmötet lanserades även en festskrift för Professorsföreningen i Umeå som färdigställdes med stöd från SULF:s kansli. Ändamålet är bland annat att den ska kunna fungera som institutionellt minne och inspiration för andra delföreningar. Festskriften bygger på arkivmaterial från Professorsföreningen i Umeå från 1960-tal till idag, och visar på föreningens roll både som professionsförening och facklig förening, där föreningen bland annat ända in i 2000-talet förhandlade lön för professorer på delegation. Festskriften finns tillgänglig digitalt (se länk under <https://sulf.se/sulfs-foreningar/sulfumea/>). Den har också skickats in till SULF:s tidning Universitetsläraren som underlag för eventuell publikation om föreningen i tidningen.

Medan årsmötet är föreningens stora publika aktivitet har föreningen också under hösten organiserat ett seminarium med fokus på eftervalsanalys. Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, talade här om "Paradigmskifte i svensk politik eller bara en ny regering?" Seminariet diskuterade kring det politiska tillståndet i Sverige såväl som världen och dess påverkan på lärosätet och hölls som ett lunchseminarium torsdag 1 december på plats samt digitalt. Föredraget organiserades av Professorsföreningen i Umeå i samverkan med SULF/Umeå.

Professorsföreningens styrelse är sedan juni 2021 Carina Keskitalo (ordförande), Agneta Andersson (Tekniskt-Naturvetenskapliga fakulteten), Åsa Hörnsten (Medicinska fakulteten), Bo Nilsson (Humanistiska fakulteten), Mikael Wiberg (Samhällsvetenskapliga fakulteten). Till styrelsen har adjungerats Kjell Jonsson (representant för Emeritusföreningen) samt att adjungering söks för representant för SLU. Bakgrunden till detta är att Professorsföreningen i Umeå historiskt har fungerat som ett forum för samarbete, även med SLU samt emeritiföreningen, även om SULF:s nya delföreningsstadgar anger att endast medlemmar inom SULF/Umeå (som täcker Umeå universitet) kan ingå i styrelsen. Enligt beslut vid årsmötet 2021 utgörs valberedningen för Professorsföreningen i Umeå av Louise Rönqvist och Guy Madison.